

Wist je...

...dat wij een zegenrijk Paastridium achter de rug hebben?

...dat op Witte Donderdag alle aanwezigen hebben deelgenomen aan de handwassing vooraleer samen het Laatste Avondmaal te vieren?

...dat die handwassing, ter vervanging van de klassieke voetwassing, stilaan een liturgische traditie is geworden in onze Witte Kerk?

...dat tijdens de viering van Goede Vrijdag alle aanwezigen hulde hebben gebracht aan het kruis met een zelf meegebracht bloemetje?

...dat tijdens de Paaswake de nieuwe paaskaars werd ontstoken die een jaar lang zal fungeren als symbool van aanwezige Verrezen Heer?

...dat op Pasen, in de viering van 11 uur, onze Witte Kerk helemaal vol zat, waaronder opvallend veel heel jong volk?

... dat dit laatste wel eens meer te maken zou kunnen te hebben met wat er *na* dan wat er *tijdens* de viering te gebeuren stond?

...dat na die viering de 'klokken van Rome' op bezoek kwamen, en dat onze kleine paasei-rapertjes flink wat werk hadden met wat er uit de hemel viel?

