

## Wist je...

... dat we van de derde vastenzondag ons jaarlijks solidariteitsweekend met het werk van William Aragon in El Zaito maken?  
... dat dit jaar de pleegmoeder van William, Maria Van Heuckelom, de predicaatie verzorgde?  
... dat op de borden in de onthaalruimte van onze Witte Kerk heel wat info te vinden was over de geschiedenis van *El Colegio San Martin de Porres*?  
... dat we ook met een goed gevoel mogen terugblikken op de sobere maaltijd die onze beide parochies samen organiseren?  
... dat dit niet alleen een gelegenheid is om onze verbondenheid uit te drukken met het project van William, maar dat het ook, over de jaren heen, hernieuwde verbondenheid schept tussen de mensen van 's-Gravenwezel en Schilde-Bergen?  
... dat die verbondenheid niet alleen voelbaar is aan tafel, maar ook in de voorbereiding?  
... dat we op heel wat helpende handen mochten rekenen vóór, tijdens en na het eten?  
... dat we ook dit jaar een bijzonder dikke merci zeggen aan dhr. Marc Vanderlinden, directeur van het WZC Molenheide, die elk jaar opnieuw zorgt voor overheerlijke vol-au-vent die elk jaar net iets anders smaakt dan het jaar ervoor?  
...dat we deze wijze van vasten niet echt ervaren als 'vasten'?

*PT-Schilde-Bergen*

