

### **Wist je...**

...dat we op Allerzielen alle overledenen gedenken die ons in het voorbije jaar ontvallen zijn?

...dat onze Witte-Kerkgemeenschap dit jaar van 40 personen gelovig afscheid heeft moeten nemen?

...dat alle kruisjes die door de familie aan onze herinneringsmuur werden opgehangen, voor het altaar worden neergelegd?

...dat in deze viering elke overledene bij name genoemd wordt?

...dat, bij het noemen van een naam, er telkens een kaarsje wordt geplaatst bij het betreffende kruisje?

...dat, op het einde van de viering, de familie uitgenodigd wordt om het kruisje met daarop de naam van hun geliefde op te halen?

...dat zij aan dit gedenkkruisje een zinvol plaatsje kunnen geven bij hen thuis?

*PT-Schilde-Bergen*

