

Wist je...

- ...dat we met een dankbaar gevoel terugkijken op een zinvolle Goede Week?
- ...dat op Palmzondag, zoals elk jaar weer, heel wat palmtakjes voor een jaar lang een nieuwe thuis hebben gevonden?
- ...dat we in de viering van Witte Donderdag, met een bloemetje een welgemeend dank-u-wel gezegd hebben aan onze priesters?
- ...dat in diezelfde viering de voorgangers, in tegenstelling tot de apostelen, niet de voeten van alle aanwezigen hebben gewassen, maar wel hun handen als teken van dienstbaarheid aan de anderen?
- ...dat we op Goede Vrijdag ingetogen Jezus' kruisweg herdachten?
- ...dat in de avondviering elke kerkganger een bloemetje meebracht voor de kruishulde?
- ...dat al die bloemen verwerkt werden in de versiering van het tabernakel en de lezenaar voor het paasweekend?
- ...dat tijdens de paaswake de nieuwe paaskaars werd gewijd en dat dan het licht ervan werd doorgegeven aan alle aanwezigen?
- ...dat de viering van 11.00 u. op Pasen enthousiast werd opgeluisterd door het gemengd koor Vokem?
- ...dat de allerkleinsten - en ook minder kleinen - vol ongeduld zaten te wachten op de komst van de klokken, vooral op de lading die ze meebrachten?
- ...dat de zon deze keer ook van de partij was en lachend toekeek op al dat jeugdig enthousiasme in de tuin van de pastorie?

het parochieteam



