

Wist je....

...dat we in onze beide parochies weer een deugddoende solidariteitsactie achter de rug hebben?

...dat de predicatie verzorgd werd - tijdens het eerste vastenweekend in 's-Gravenwezel, tijdens het derde in Schilde-Bergen - door Maria Van Heuckelom, een van beide pleegmoeders van William Aragon?

...dat we op zondagmiddag 4 maart weer lekker, gezellig maar sober hebben gegeten?

...dat de 101 eters bijna 35 kilo vol-au-vent met boterhammetjes hebben opgesmuld?

...dat we, door te opteren voor een 'sobere' maaltijd de link willen leggen met de veertigdagentijd?

...dat we tegen dat principe toch een klein beetje gezondigd hebben door ook een lekker aperitiefje aan te bieden?

...dat er niet enkel eters waren, maar ook veel bereidwillige handen om alles klaar te zetten, om aan de kassa te zitten, op te dienen, af te wassen, en alles weer netjes achter te laten?

...dat de Stichting *Sasel* iedereen hartelijk dankt voor de gulle ondersteuning van het project?

