

## Wist je...

...dat de Driekoningen dit jaar in Schilde-Bergen wel erg vroeg op post waren, reeds op 3 januari in de viering van 11 uur?

...dat ze niet met 3, maar met 5 waren?

...dat we de komst van de koningen te danken hebben aan de mensen van het Davidsfonds van 's-Gravenwezel die zich elk jaar opnieuw inzetten voor hun dorpsgenote *Annemie De Vocht* die als ontwikkelingswerkster werkzaam is bij de Maya-indianen in Guatemala?

...dat onze kerkgangers het project van Annemie heel gul hebben gesteund, want dat er na de omhaling niet minder dan 773,44 eurootjes uit de mandjes werden opgevist?

...dat we hopen dat dit het nieuwe jaar 'beter' mag maken voor de arme indianen in de bergen van Tecpan?

