

Wist je...

... dat we, tijdens de avondviering op Allerzielen, alle overledenen hebben herdacht die, sinds Allerzielen vorig jaar, vanuit onze Witte Kerk naar hun laatste rustplaats werden geleid?

... dat de kruisjes die ophingen aan onze herinneringsmuur in de Emmaüskapel, bij het altaar waren neergelegd?

... dat tijdens de viering al die overledenen bij naam werden genoemd en er telkens een kaarsje werd aangestoken bij het betreffende kruisje, als een vorm van huldebetoon?

... dat de 39 kruisjes met elk een vlammetje erbij, een stil en intiem symbool waren van de liefdevolle verbondenheid tussen de overledenen en hun aanwezige nabestaanden?

...dat we mochten ervaren hoe in een sobere, maar innige herdenkingsviering, mensen elkaar mochten erkennen in hun verdriet en ze zich - ook al was de kerk geheel gevuld - in dat uur één grote familie voelden?

... dat de familie, na de viering, het herinneringskruisje van zijn dierbare overledene naar huis mocht meenemen?

...dat we achteraf van talrijke aanwezigen mochten horen dat dit een sterk moment was van troost en bemoediging?

*PT-Schilde-Bergen*

