

05 05 2016

## **Begroeting**

Welkom in deze viering,  
waarin wij de Hemelvaart van de Heer gedenken.  
Moge wij hier in zijn Geest elkaar nabij zijn,  
zodat wij Hem in ons midden kunnen ontvangen  
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

## **Openingswoord 1**

Iemand is van ons heengegaan  
maar zijn invloed werkt door,  
zo wordt ons vandaag toegezegd.  
Jezus is ten hemel opgestegen  
maar zijn volgelingen heeft Hij uitgenodigd  
zijn werk voort te zetten.  
Die uitnodiging mogen wij hier en nu  
heilzaam tot ons laten doordringen.

## **Openingswoord 2**

'Ga uit over de hele wereld en verkondig het evangelie aan heel de schepping.'  
Zo zond Jezus zijn leerlingen, horen we in de lezing van vandaag.  
Het verhaal van de Hemelvaart is een zendingsverhaal.  
In het spoor van de leerlingen  
moeten ook wij de weg gaan die Jezus ons is voorgegaan:  
de weg van liefde zonder maat  
opdat het voor elkeen een hemel op aarde zou worden.  
In zijn naam moeten we aan de slag.  
Het goede nieuws is er voor iedereen.  
Hemelvaart is dan ook de start van ons Kerkgemeenschap-zijn.

## **Vergevingsmoment 1**

Hemelvaart roept ons op om zelf de handen uit de mouwen te steken,  
om er op uit te trekken en het Goede Nieuws te verkondigen.  
Omdat ons dat niet altijd lukt  
vragen wij God en elkaar om ontferming.

-Heer, wij zijn geroepen  
om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen  
voor onze medemensen en heel uw schepping.  
Vergeef ons wanneer we hierin tekortschieten.  
Heer, ontferm U over ons.  
**Heer, ontferm U over ons.**

-Christus, wij zijn geroepen  
om de zending die Gij ons hebt toevertrouwd,  
waar te maken.

Vergeef ons wanneer we hierin tekortschieten.  
Christus, ontferm U over ons.

**Christus, ontferm U over ons.**

-Heer, wij zijn geroepen  
om uw liefde zichtbaar te maken.  
In de noden en vragen van mensen rondom ons,  
kunnen wij U horen, God.  
Vergeef ons wanneer we hierin tekortschieten.  
Heer, ontferm U over ons.

**Heer, ontferm U over ons.**

Moge de goede God zich over ons ontfermen,  
ons gebrek aan durf en overtuiging vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

## **Vergevingsmoment 2**

-God, wij zijn geroepen  
om onze verantwoordelijkheid op te nemen  
tegenover onze medemensen en heel uw schepping.  
Vergeef ons wanneer we hierin tekortschieten.  
Heer, ontferm U over ons.

**Heer, ontferm U over ons.**

-Christus, wij zijn geroepen  
om uw Boodschap van Gods goedheid en trouw door te geven,  
zodat mensen de kracht hebben om te leven  
en gelukkig te zijn.  
Vergeef ons als we de zending  
die Gij ons hebt toevertrouwd  
liever uit de weg gaan.  
Christus, ontferm U over ons.

**Christus, ontferm U over ons.**

-God, wij zijn geroepen  
om uw liefde concreet zichtbaar te maken.  
Er zijn zoveel noden en vragen van mensen rondom ons en wereldwijd,  
mensen die uw kinderen en onze broers en zussen zijn.  
Vergeef ons als we U niet herkennen in onze medemensen.  
Heer, ontferm U over ons.

**Heer, ontferm U over ons.**

Moge de goede God zich over ons ontfermen,  
ons gebrek aan durf en overtuiging vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.  
*vrij naar federatie Kana*

## **Lofprijzing**

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis

zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.  
Eren wij Hem in de naaste  
door elkaar lief te hebben  
zoals Hij van ons houdt.  
Eren wij God  
door op te komen voor wie snakt  
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

**Eren wij God,  
niet alleen in de hoge,  
maar vooral hier op aarde.  
Loven wij God  
door te zorgen voor een hemel op aarde  
voor allen die Hij liefheeft.  
Dan zullen wij samen kunnen zingen:  
Heilig de Heer,  
God en Schepper van deze wereld,  
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,  
in wie Hij welbehagen scheidt. Amen.**

### **Openingsgebed 1**

God,  
Vader van Jezus Christus en onze Vader,  
Gij hebt uw Zoon opgenomen om te leven bij U.  
Laat zijn Geest nu ook over ons komen.  
Geef ons de kracht om te getuigen  
voor alle mensen ter wereld  
dat Gij altijd met ons zijt.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.  
*naar Kerk in Herent*

### **Openingsgebed 2**

Heer God,  
wij geloven dat verrijzenis en hemelvaart  
tekens zijn van uw oneindige liefde.  
Vermeerder dat vertrouwen in uw liefdevolle nabijheid.  
Gij weet dat wij hier samenkomen  
om te doen wat Hij heeft gedaan  
die Gij ons hebt gezonden  
als Toonbeeld en Kracht voor allen.  
Laat door ons ook anderen ervaren  
hoe goed Gij zijt voor wie U zoeken. Amen.

### **Lezingen**

In de woorddienst van dit feest horen we twee keer  
het verhaal van Jezus' hemelvaart volgens Lucas:





KBS Willibrord 1995

## **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God de Vader, onze God.  
Hij, de Oorsprong van het leven,  
kent alle mensen bij hun naam.

**Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer.  
Mens geworden en gestorven,  
verrezen in Gods heerlijkheid.**

Ik geloof in de heilige Geest, onze Kracht.  
Hoop en Vrede voor de toekomst.  
Gods liefde schenkt Hij steeds opnieuw.

**Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd.  
Mensen door God geroepen  
om te doen zoals Jezus deed. Amen.**

## **Vorbeden 1**

Alles waarom wij ons bekommeren  
mogen wij aan God toevertrouwen.  
Wij leggen het op het altaar van de Heer om het,  
samen met uw gaven en deze gaven, aan Hem op te dragen.

-Bidden we voor alle leerlingen van Jezus.  
Dat ze niet naar de hemel blijven staren,  
maar naar het voorbeeld van Jezus  
zouden bouwen aan een wereld van vrede en liefde.  
*Laten wij bidden...*

-Bidden we voor allen die ons zijn voorgegaan naar de hemel.  
Dat zij bij de verheerlijkte Jezus eeuwig geluk mogen vinden.  
*Laten wij bidden...*

-Bidden we voor hen die nog niet naar de hemel kunnen kijken  
omdat ze vastgeroest zitten in macht, bezit of egoïsme.  
Dat zij geprikkeld mogen worden door onbaatzuchtige getuigen van Gods Woord.  
*Laten wij bidden...*

-Bidden we ook voor allen die in woord en daad  
en met de inzet van al hun talenten,  
getuigen van Gods Goede Boodschap.  
Dat zij de droom van God over een rechtvaardige wereld voor allen,  
elke dag meer werkelijkheid mogen laten worden.  
*Laten wij bidden...*  
*naar Olen*

## **Vorbeden 2**

-Bidden wij voor de Kerk, wereldwijd.  
Dat de verrezen Heer haar ook in deze tijd nabij is.  
Dat de heilige Geest haar moed en vertrouwen geeft  
om in Jezus naam mensen nabij te zijn.  
*Laten wij bidden...*

-Bidden ook voor onze samenleving en voor heel de wereld.  
Dat veel mensen zich blijven inzetten voor Gods droom  
opdat er geluk en vrede zou zijn voor alle mensen.  
*Laten wij bidden...*

-Bidden we op dit feest van de christelijke arbeidersbeweging  
voor alle werkgevers en werknemers.  
Dat zij hun werk zien als een dienst aan mensen  
en aan de samenleving,  
*Laten wij bidden...*  
*Federatie Kana*

### **Gebed over de gaven 1**

God van hemel en aarde,  
de eenvoud van deze gaven  
doet denken aan Jezus, uw Zoon,  
die om zijn eenvoud en zijn dienende liefde  
hoogverheven werd bij U.  
Zijn verheffing is onze hoop.  
Versterk ons, hier rond zijn tafel,  
tot mensen die in zijn voetspoor gaan  
en zich geheel en al wijden aan uw Rijk  
dat duren zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

### **Gebed over de gaven 2**

Heer, onze God,  
ook op deze feestdag zetten wij brood en wijn op uw tafel.  
Gij hebt ze tot symbolen gemaakt van uw blijvende aanwezigheid onder ons.  
Zegen ze  
en geef ons de kracht te getuigen van uw Rijk dat komen zal. Amen.

### **Tafelgebed**

Wij danken U, Heer onze God,  
om alles wat Gij voor ons zijt:  
Schepper en Bevrijder,  
Herder van mensen, Licht en Leven.  
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,  
omdat Gij onze Lotgenoot wil zijn,  
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,  
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.  
Wij blijven vertrouwen op U,  
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,

uw stem niet wordt gehoord  
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.  
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,  
in leven en sterven, bidden wij:

**Heilig, heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in de hoge.**

Wij danken U, Heer onze God,  
om Jezus, uw Zoon:  
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.  
in Hem is uw vergeving en genezing  
Mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,  
daarvoor dank gezegd, het gebroken,  
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:  
"Neem en eet, dit is mijn Lichaam  
dat voor u gegeven wordt."

Zo heeft Hij ook de beker genomen,  
daarvoor dank gezegd,  
en hem rondgegeven met de woorden:  
"Drink allen hieruit,  
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed  
dat voor u en voor velen vergoten wordt  
tot vergeving van zonden.  
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis."

**Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij.**

Samen komen wij tot U, God,  
met dit Brood en deze Beker  
en wij bidden U:  
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld  
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

**Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht  
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven  
en Hem ' Mensenzoon ' genoemd.  
Zend nu zijn Geest in ons midden:  
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.  
die geloof geeft in de toekomst,  
vertrouwen in de mens,  
barmhartigheid en recht.**



Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden  
waar vreugde en toekomst is voor allen,  
een wereld waar het goed is te leven  
in de naam van Jezus, uw Zoon.

**Door Hem danken en eren wij U, Vader,  
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap  
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.**

### **Onze Vader**

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn  
moeten wij ons verbonden voelen  
met God, ons aller Vader.  
En daarom bidden wij:

**Onze Vader...**

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.  
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.  
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,  
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,  
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.  
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien  
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.

**Want van U is het Koninkrijk...**

### Vredeswens

Heer Jezus, wij vieren vandaag dat Gij zijt thuisgekomen in de hemelse vrede.  
Wij zijn daarvan nog ver verwijderd.  
Groot is de verdeeldheid in onze Kerken, in ons land, in de wereld:  
arm tegenover rijk,  
machtigen tegenover machtelozen...  
soms is het hier eerder een hel dan een hemel.  
Wees met ons als wij daaraan iets willen doen.  
Beziel onze mond, onze handen en voeten  
tot boodschappers van uw vrede op aarde.  
Die vrede van de Heer zij altijd met u.  
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

### **Lam Gods**

### **Communie**

De Heer Jezus is heengegaan, naar de hemel, bij de Vader,  
en toch is Hij hier bij ons aanwezig aan deze tafel.  
Zijn Lichaam en Bloed: een goddelijke paradox.  
Onze God wil ons nabij blijven,  
Hij wil ons sterken onderweg.  
Komen wij dan naar deze tafel  
om te ontvangen het Lichaam van Christus.



