

16 06 2019

## **Begroeting**

Vandaag, op de feestdag van de Heilige Drie-eenheid  
maken wij het kruisteken drukkelijker en bewuster dan anders.  
Want elke keer als wij dit kruisteken maken bevestigen wij ons geloof in God,  
zijn drievoudige aanwezigheid in ons bestaan.  
Laten wij dan deze viering beginnen  
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.  
*Broechem*

## **Openingswoord 1**

Meer dan andere zondagen  
staat ons samenzijn in het teken van Vader, Zoon en Geest.  
Drievuldigheidszondag is het vandaag.  
Geen feestdag om moeilijk over te doen  
en te verzuchten dat we zo'n ingewikkeld geloof hebben.  
Het is vandaag veel meer een dag waarop we bemoedigd worden  
omdat God een levende God is,  
een God die gemeenschap is in zichzelf, die liefde is.  
Een God die zijn liefde laat uitgaan naar alle mensen, wereldwijd.  
*naar Kees Pannekoek*

## **Openingswoord 2**

Liefde is het sleutelwoord in ons geloof.  
Het is de liefde van zijn Vader  
die Jezus deelt met zijn leerlingen.  
Het is de liefde voor Christus  
die ons drijft om zijn Boodschap te beleven en uit te dragen.  
Het is uit liefde voor ons  
dat de Heer ons zijn Geest zendt.  
Laten we in die liefde hier samen zijn  
en bidden om ontferming.

## **Vergevingsmoment 1**

Wij weten dat we mogen rekenen  
op de barmhartigheid van onze God.  
Leggen we dan ook ons leven  
in zijn liefdevolle handen.

-God, Gij neemt ons zoals wij zijn  
met onze fouten en onze gebreken.  
Gij zijt voor ons een goede Vader.  
Daarom mogen wij bidden:  
Heer, ontferm U over ons.  
**Heer, ontferm U over ons.**

-Gij toont ons de weg naar het hart van onze medemensen,  
naar samenleven in liefde.

Jezus, Gij zijt onze Broeder, onze God.

Daarom bidden wij:

Christus, ontferm U over ons.

**Christus, ontferm U over ons.**

-Gij zijt de kracht in ons  
die ons helpt goed te zijn,  
geduldig, vreugdevol, vreedstichtend en vergevingsgezind.  
Geest van God in ons, ontferm U over ons.

**Heer, ontferm U over ons.**

Moge God de Vader ons de Geest van Jezus, zijn Zoon, schenken.

Hij is vergeving van onze zonden.

Hij zal ons leiden tot eeuwig leven. Amen.

## **Vergevingsmoment 2**

-Heer, soms leven wij alsof wij de heersers zijn  
over alle leven en over al wat bestaat.

Dan vergeten we dat Gij onze Schepper zijt.

Heer, ontferm U over ons.

**Heer, ontferm U over ons.**

-Christus, Gij hebt ons de liefde van uw Vader getoond.

Gij zijt heel uw leven een toonbeeld van liefde geweest,  
zelfs tot in de dood.

Gij hebt ons gevraagd elkaar lief te hebben zoals Gij ons dat hebt voorgedaan.

Al te dikwijls vergeten wij dit.

Christus, ontferm U over ons.

**Christus, ontferm U over ons.**

-Heer, als Geest bezielt Gij ons  
om uw Boodschap verder uit te dragen,  
om vuur te zijn voor anderen  
als ze zich eenzaam, verdrietig of niet begrepen voelen.

Maar vaak zetten wij een demper op uw Geest,  
doven wij soms de vaspit in plaats van ze aan te wakkeren.

Heer, ontferm U over ons.

**Heer, ontferm U over ons.**

Heer, vergeef ons tekortkomen,

wees ons barmhartig,

zoals uw Zoon dat was

en zend ons uw Geest om het in de toekomst beter te doen. Amen.

## **Lofprijzing**

**Eer aan God in de hoge:**

**eer aan de Vader die de oorsprong is,**

**eer aan de Zoon die in de wereld kwam,  
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.**

Eer aan God in de hoge  
en vrede op aarde:  
zondaars vinden bij Hem genade,  
zieken troost en geneest Hij,  
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge  
en vrede op aarde  
door liefde onder de mensen.  
Liefde die de dood overwint,  
de tranen wegwist uit onze ogen  
en alles nieuw maakt. Amen.

### **Openingsgebed 1**

God, onze Vader, Gij wilt ons nabij zijn.  
Gij spreekt ons toe in verhalen van liefde en hoop,  
in gebaren van gerechtigheid,  
in het delen van brood en wijn.  
Wij willen U inademen, God,  
bij U verwijlen.  
Wij willen op weg gaan, gezonden door uw Zoon,  
en gesterkt door uw krachtbron, uw Geest,  
die met ons blijft tot in eeuwigheid. Amen.

### **Openingsgebed 2**

Ik wil zorg voor je dragen - zegt God -  
zoals een vader en een moeder voor hun kind.  
Ik wil je beschermen en van je houden,  
alle dagen.  
Als blijk van mijn liefde  
heb Ik je zelfs mijn Zoon gegeven,  
opdat mijn tederheid een gezicht zou krijgen  
en opdat mijn droom van een hemelse wereld  
werkelijkheid zou worden.  
Wil van Hem leren  
hoe je je leven kunt afstemmen op de adem van mijn Geest  
en hoe je een mens van vrede en liefde kunt worden. Amen.  
*Erwin Roosen*

**Lezingen** (Spr.8,22-31 ; Joh.16,12-15)

Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

**Eerste lezing 1** (Spr. 8, 22-31)

*Uit het boek der spreuken*





<sup>15</sup> Alles wat de Vader heeft is ook van Mij;  
daarom mag Ik zeggen dat  
hetgeen Hij jullie zal meedelen,  
van Mij komt.  
KBS Willibrord 1995

### **Geloofsbelijdenis**

Drie-ene God,  
'Vader' noemen wij U,  
oorsprong van al wat leeft.  
Hemel en aarde komen uit uw hand.  
Uw grootheid ervaren wij in heel de schepping.

**Wees uw mensen nabij.  
Vergezel ons op onze weg  
zoals Gij eertijds meetrok met uw volk Israël  
om het thuis te brengen in het land van belofte.**

Drie-ene God,  
'Zoon' en 'Broeder' noemen wij U.  
Als mens van vlees en bloed  
zijt Gij ons tegemoet gekomen  
in Jezus van Nazareth.  
Op de weg die naar de Vader leidt,  
zijt Gij onze gids en leidsman.  
In uw voetspoor mogen wij gaan.

**Wees ons nabij.  
Laat ons zien hoe wij, mensen,  
kunnen leven met en voor elkaar,  
zorgzaam en liefdevol tot het uiterste.**

Drie-ene God,  
'Heilige Geest', 'Levensadem' noemen wij U,  
kracht van ons bestaan.  
Alles wat leeft  
doordringt Gij met warmte en licht.

**Wees ons nabij  
zodat wij, mensen, durven leven  
in vreugde- en vredevolle gemeenschap met elkaar.**

Drie-ene God,  
wij danken U  
dat Gij er zijt  
voor ons en met ons,  
vandaag en alle dagen. Amen.

### **Voorbeden 1**



die voortvloeit uit uw onderlinge band van liefde.  
*Laten wij bidden...*

-Zie ook om naar onze gezinnen  
en naar alle samenlevingsverbanden.  
Geef ons de moed, de kracht en de wijsheid  
om eenheid en samenhang te bewaren  
en zo levende getuigen te zijn  
van uw mysterieuze eenheid.  
*Laten wij bidden...*

-Zie ook om  
naar allen die eenzaam door het leven gaan.  
Laat hen liefde ervaren  
en verbondenheid met anderen,  
opdat ook zij kunnen getuigen  
dat Gij bron van liefde zijt.  
*Laten wij bidden...*  
*Hans Koenen*

### **Gebed over de gaven 1**

God, onze Vader,  
wees hier aanwezig in het brood en de wijn,  
die ons door uw Zoon werden nagelaten  
als tekens van zijn blijvende aanwezigheid onder ons.  
Beziel ons met uw creatieve Geest  
zodat wij liefde en vriendschap aandurven,  
want Gij zijt een God van liefde,  
altijd en tot in eeuwigheid. Amen.

### **Gebed over de gaven 2**

God, wij bieden U onze gaven aan  
opdat de kracht van uw liefde in ons aanwezig mag zijn.  
Jezus heeft ons brood en onze wijn genomen  
om zijn leven door te geven,  
om zijn liefde op alle plaatsen en in alle tijden  
zichtbaar en voelbaar te maken.  
Moge de kracht van zijn Geest ons vervullen  
vandaag en alle dagen. Amen.

### **Tafelgebed**

Hoe moeten wij U danken, Vader,  
voor het geluk dat ons geopenbaard werd  
in Jezus, uw Zoon.  
Met Hem willen wij U danken  
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt  
aan de kleinen en de eenvoudigen.  
Met Hem willen wij U danken



dat Gij voor ons toekomst opent  
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.  
Daarom loven en prijzen wij U  
en noemen U:

**Heilig, heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in de hoge.**

Barmhartige Vader,  
wij danken U voor Jezus Christus,  
die één van ons geworden is.

**Na zijn dood  
hebben zijn leerlingen erkend  
dat zijn Geest aanwezig is  
overal waar liefde woont,  
overal waar mensen in elkaar durven geloven,  
overal waar mensen vergeving schenken  
en elkaar de hand reiken.**

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeding  
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.  
Zij hebben Hem herkend, Vader,  
bij het breken van het brood  
toen zij maaltijd hielden  
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd  
heeft Hij hun immers een teken gegeven  
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,  
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden  
met de woorden:  
"Neem en eet hiervan,  
want dit is mijn Lichaam,  
dat voor u gebroken wordt."

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,  
en reikte hun de beker aan met de woorden:  
"Drinkt allen hiervan  
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,  
bezegeld met mijn Bloed,  
dat voor U en voor allen vergoten wordt.  
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken."

**Als wij dan eten van dit Brood**

**en drinken uit deze Beker,  
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt.**

Trouw aan Jezus' Woord, Vader,  
breken wij hier dit Brood  
en danken U voor deze Beker.  
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd  
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

**Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.  
Zij leven in onze gedachten,  
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.**

Laat uw Geest rusten op deze gaven.  
Dat deze heilige symbolen  
ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt,  
dat wij mogen openstaan  
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,  
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.  
Dan zal er vreugde zijn op aarde,  
vrijheid en vrede in Jezus' naam.

**Door Hem en met Hem en in Hem  
zal uw naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de Heilige Geest,  
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.**

### **Onze Vader**

Bezield door zijn Geest, naar het voorbeeld van zijn Zoon,  
mogen wij bidden tot Hem die ook wij als 'Vader' mogen aanspreken:  
**Onze Vader,...**

God en Vader,  
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.  
Als wij zijn Boodschap ter harte nemen  
en ons leven inrichten volgens die principes,  
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.  
**Want van U is het Koninkrijk...**

### Vredeswens

Heer, Jezus Christus,  
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden.  
Schenk ons uw Geest.  
Dat Hij ons leert nieuwe wegen te gaan  
en te getuigen van Gods aanwezigheid in ons midden.  
De vrede van de drie-ene God zij altijd met u.  
En wensen wij elkaar van harte die vrede toe.



