

23 06 2019

## **Begroeting**

Als kinderen van dezelfde Vader mogen wij,  
ondanks alle verschillen,  
als gelijken aanschuiven aan de tafel van de Heer,  
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

## **Openingswoord 1**

We zijn hier bijeen in naam van iemand  
die op mensen indruk maakte.  
"Hij is een tweede Elia" zei de een,  
"want Hij durft machtigen de waarheid te zeggen".  
"Hij is een tweede Johannes de Doper" zei een ander.  
"Ook iemand die opkomt voor recht en waarheid  
en daarom de dood werd ingejaagd."  
En wat zei Jezus over Zichzelf?  
Dat Hij, om de waarheid die Hij verkondigde,  
door machtigen zou worden afgewezen,  
maar dat Hij desondanks  
voor Gods waarheid,  
voor Gods bekommernis om de geringen,  
trouw zou blijven opkomen.  
Om Hem te gedenken zijn wij hier bijeen.  
*Jacques Verhees*

## **Openingswoord 2**

Wie zeggen de mensen dat ik ben, vraagt Jezus?  
Geef toe een wat vreemde vraag voor iemand  
die voor de rest als heel zelfzeker overkomt.  
Want ondanks alle zelfonderzoek blijven er blinde vlekken waar ik liefst met grote  
omzichtigheid omheen loop.  
Misschien kent je maar iemand als je ermee samen woont,  
en dan leer je Hem ook in zijn regressieve en kleine kanten kennen.  
Maar zelfs dat kennen blijft beperkt,  
omdat elk van ons ook zoiets als een geheim rond zich heeft.  
Geheim betekent niet geheimzinnig,  
maar in de positieve zin:  
dat elk van ons uiteindelijk een kern heeft  
waar hij of zij onkenbaar is, ongrijpbaar en uniek.  
Ik denk dat elk van ons gedragen wordt door een dieper zelf  
dat aan alles ontsnapt  
en dat tegelijk de bron is van onze creatieve mogelijkheden.  
Het is een diepte van waaruit je leeft en jezelf vernieuwt,  
waar je steeds naar terugkeert en weer uittreedt,  
waarvan je slechts indirect een vermoeden kunt hebben,  
maar waar de ander zeker nooit beslag op mag leggen,

niet door macht en niet door nieuwsgierige weetdrang.

Dat geldt ook voor de figuur van Jezus van Nazareth.  
Achter de onschuldige vraag schuilt daarom een intrigerend vermoeden:  
wat is zijn diepste geheim?

In het evangelie dat we zullen horen, worden 3 scènes opgevoerd  
die ons een indirect vermoeden geven van dit Jezus-geheim.

*naar Filosofenfontein*

### **Gebed om ontferming 1**

-Heer Jezus, Gij noemt ons uw volgelingen.

Gij nodigt ons uit om elke dag met U mee te gaan naar mensen toe.

Maar vaak hebben we honderd en één excuses om er geen tijd voor te hebben.

Heer, ontferm U over ons.

**Heer, ontferm U over ons.**

-Christus, heel uw leven hebt Gij aangetoond

dat elke mens uniek is en dat hij of zij het waard is om aandacht aan te besteden.

Uw hart ging vooral uit naar 'geschonden' mensen naar lichaam en ziel.

Als we hen zomaar voorbij lopen, zonder een greintje extra aandacht,  
dan vragen wij U vergeving daarvoor.

Christus, ontferm U over ons.

**Christus, ontferm U over ons.**

-Heer, zorgen, lijden en kruis blijven niemand bespaard.

Ook uw Zoon Jezus is die weg niet uit de weg gegaan.

Hij is trouw gebleven aan zijn keuze om leven en dood met ons te delen.

Als lijden en dood ons pad kruisen,

help ons dan die moedig te doorstaan.

Heer, ontferm U over ons.

**Heer, ontferm U over ons.**

### **Gebed om ontferming 2**

-Wanneer wij aanstoot nemen aan Jezus van Nazareth,

omdat Hij niet verschenen is met veel pracht en praal,

maar in armoede, als een kind,

bidden wij om vergeving.

Heer, ontferm U over ons.

**Heer, ontferm U over ons.**

-Wanneer wij aanstoot nemen aan Jezus van Nazareth

om zijn voorliefde voor zondaars,

voor mensen aan de rand van de samenleving,

bidden wij om vergeving.

Christus, ontferm U over ons.

**Christus, ontferm U over ons.**

-Wanneer wij aanstoot nemen aan Jezus van Nazareth,

omdat Hij zegt dat Hem volgen vaak betekent

een kruis opnemen,  
bidden wij om vergeving.  
Heer, ontferm U over ons.  
**Heer, ontferm U over ons.**

Moge God ons onze gemakzucht en ons egoïsme vergeven  
en ons een duwtje geven in de richting van zijn Rijk  
van liefde en rechtvaardigheid. Amen.  
*vrij naar Borsbeek*

### **Lofprijzing**

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis  
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.  
Eren wij Hem in de naaste  
door elkaar lief te hebben  
zoals Hij van ons houdt.  
Eren wij God  
door op te komen voor wie snakt  
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

**Eren wij God,  
niet alleen in de hoge,  
maar vooral hier op aarde.  
Loven wij God  
door te zorgen voor een hemel op aarde  
voor allen die Hij liefheeft.  
Dan zullen wij samen kunnen zingen:  
Heilig de Heer,  
God en Schepper van deze wereld,  
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,  
in wie Hij welbehagen scheidt. Amen.**

### **Openingsgebed 1**

Jezus, uw Woorden en daden kunnen ons niet onbewogen laten.  
Geloof dat ons niet in beweging brengt,  
is niet echt,  
want er is een manier van leven mee gemoeid  
die om meer dan het gewone vraagt.  
Volgeling van Jezus zijn vraagt offers,  
het vraagt om te getuigen in woord en daad.  
Christen zijn vraagt om partij te kiezen  
voor de armen en de zwakken in onze samenleving,  
het betekent dat we niet op onszelf, maar op anderen bedacht zijn,  
dat we onszelf verloochenen.  
Moge wij door die levenswijze opvallen als uw leerlingen.

### **Openingsgebed 2**

Hier bijeen, willen wij U bidden, Heer, om dagelijks brood,





en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.'

<sup>23</sup> Met het oog op allen zei Hij:  
'Als iemand achter Mij aan wil komen,  
laat hij dan met zichzelf breken,  
dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.

<sup>24</sup> Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen,  
maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.  
KBS Willibrord 1995

## **Geloofsbelijdenis**

Spreek nu samen ons geloof uit in onze God van liefde en vrede.

Ik geloof in God,  
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping  
**aan ons, mensen, heeft toevertrouwd  
opdat wij zijn werk zouden voortzetten  
en deze aarde voor alle mensen  
bewoonbaar zouden maken.**

Ik geloof in Jezus Christus,  
de Verlosser van de wereld.

**Ik geloof dat wij uitgenodigd worden  
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,  
aan de opbouw van een betere wereld,  
door ons in te zetten  
voor meer levenskansen voor iedereen  
en om Christus' werk verder te zetten.**

Ik geloof in de Heilige Geest  
die de mensen tot eenheid wil brengen  
in één grote gemeenschap.

**Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken  
om aan deze gemeenschap mee te werken,  
samen met alle mensen van goede wil. Amen.**

## **Voorbeden 1**

-Bidden we voor allen  
die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.  
Dat zij, zoals Petrus,  
met veel vreugde en vertrouwen  
Jezus' boodschap verkondigen  
en blijven uitnodigen om Jezus te ontmoeten  
in gebed en in het samen-vieren  
en de gelovigen aanmoedigen



## Gebed over de gaven 1

God, aanvaard met deze gaven.  
zegenen en herschep ze tot symbolen van uw eeuwige Liefde. Amen.

## Gebed over de gaven 2

Gij die Brood zijt voor wie hongerig is,  
en Drank voor de dorstigen,  
Gij die de geboeiden bevrijdt,  
de blinden weer doet zien  
en de gekromden opricht,  
Gij nodigt ons uit aan deze maaltijd van brood en wijn.  
Rond deze tafel zijn wij bijeen,  
één en toch zo verscheiden,  
samen, en elk toch weer anders.  
Moge dit samen eten met U  
doorwerken in ons leven van elke dag.  
Moge uw Woord in ons kracht krijgen  
zodat wij de kant kiezen van hen die U het nauwst aan het hart liggen:  
de armen, de verdrukten, de ontheemden, de stemlozen. Amen.

## Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,  
om alles wat Gij voor ons zijt:  
Schepper en Bevrijder,  
Herder van mensen, Licht en Leven.  
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,  
die onze Lotgenoot wil zijn,  
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,  
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.  
Wij blijven vertrouwen op U,  
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,  
uw stem niet wordt gehoord  
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.  
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,  
in leven en sterven, bidden wij:

**Heilig, heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in de hoge.**

Wij danken U, Heer onze God,  
om Jezus, uw Zoon:  
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.  
In Hem is uw vergeving en genezing  
mens geworden.



Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,  
daarvoor dank gezegd, het gebroken,  
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:  
"Neem en eet, dit is mijn Lichaam  
dat voor u gegeven wordt."

Zo heeft Hij ook de beker genomen,  
daarvoor dank gezegd,  
en hem rondgegeven met de woorden:  
"Drink allen hieruit,  
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed  
dat voor u en voor velen vergoten wordt  
tot vergeving van zonden.  
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis."

**Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij.**

Samen komen wij tot U, God,  
met dit Brood en deze Beker  
en wij bidden U:  
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld  
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

**Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht  
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven  
en Hem ' Mensenzoon ' genoemd.  
Zend nu zijn Geest in ons midden:  
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.  
die geloof geeft in de toekomst,  
vertrouwen in de mens,  
barmhartigheid en recht.**

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden  
waar vreugde en toekomst is voor allen,  
een wereld waar het goed is te leven  
in de naam van Jezus, uw Zoon.

**Door Hem danken en eren wij U, Vader,  
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap  
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.**

**Onze Vader**

Man en vrouw, wit en zwart, dakloze en burger, groot en klein,  
allen te samen werden wij in Jezus Christus herboren  
tot kinderen van dezelfde Vader, tot wie wij bidden mogen:  
**Onze Vader...**

Ook al zijn wij herboren tot kinderen van dezelfde Vader,





